



# Tuyên Quang

NĂM THỨ 61  
Bộ mới, Số 192  
(Số đặc biệt)

Thứ Năm (30 tháng 4 năm 2026)  
14 tháng Ba, Bình Ngô

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH TUYÊN QUANG  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TUYÊN QUANG

Báo điện tử:  
baotuyenquang.com.vn



KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2026)



# Kỷ ức tháng Tư

>> TRANG 6+7



## XÃ LUẬN

**Phát huy truyền thống  
anh hùng cách mạng,  
vững bước vào kỷ nguyên mới**

NGÀY 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta đã đại thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng lịch sử ấy đã trở thành mốc son vô cùng tự hào, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

(XEM TIẾP TRANG 2)  
TUYÊN QUANG

**4+5** **Tâm vóc**  
**PHÁT TRIỂN MỚI**



**3** *Viết tiếp*  
bản hùng ca

**8** *Tiếp bước*  
cha anh

**9** **Cùng Dân**  
giữ bình yên biên cương

## Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Quảng Trị



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” năm 2026.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đồi bở Hiền Lương - Bến Hải, dưới kỳ đài Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, Lễ Thượng cờ thống nhất non sông là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc; đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải tại vĩ tuyến

17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời với kỳ vọng sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, do âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hiệp định đã không được thực thi, khiến đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm với nỗi đau non sông hai nửa. Tổ quốc hai miền. Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương kiêu hãnh tung bay trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của 2 miền Nam - Bắc.

Chính từ tình thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, bến phà Gianh, Đường 20 Quyết thắng, góp phần viết

nền bản anh hùng ca bất tử, khẳng định chân lý thiêng liêng: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương bày tỏ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự buổi lễ, hòa chung không khí ngày hội, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm niềm niềm tin và động lực để tỉnh Quảng Trị tiếp tục nỗ lực vươn lên trong xây dựng và phát triển quê hương.

Quảng Trị hôm nay với không gian phát triển mới đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra vận hội phát triển mới. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị tiếp tục nâng cao ý chí quyết tâm, biển niềm tự hào thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiếp đó, tại cầu Hiền Lương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Quảng Trị gặp gỡ nói chuyện với cựu cán bộ Công an vũ trang giới tuyến; cùng các cháu học sinh thả chim bồ câu - biểu tượng hòa bình trên cây cầu Hiền Lương lịch sử.

MAILINH  
(Theo Báo Nhân Dân)

## Trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, làm việc tại Tuyên Quang



Trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Tỉnh ủy Hữu A Lênh thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Chè, là bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61 - 70%, ở tổ dân phố 32 - Thôn Tha, phường Hà Giang 1.

NHÂN kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 28-4, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hữu A Lênh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, điểm cao 468, thôn Nậm Ngật, xã Thanh Thủy.

Tiếp đó, đồng chí Trường ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách trên địa bàn phường Hà Giang 1 gồm: Ông Nguyễn Xuân Chè, là bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61 - 70%, ở tổ dân phố 32 - Thôn Tha và bà Nguyễn Thị Lành, vợ Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngân, ở tổ dân phố 34 - Thôn Chang. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trịnh Văn

Quyết và đồng chí Hữu A Lênh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sáng 29-4, tại phường Hà Giang 2, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã tiếp xúc cử tri tại phường Hà Giang 2. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 122 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh.

Cử tri tại các điểm cầu đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường liên vùng, liên xã; giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách trên địa bàn phường Hà Giang 1 gồm: Ông Nguyễn Xuân Chè, là bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61 - 70%, ở tổ dân phố 32 - Thôn Tha và bà Nguyễn Thị Lành, vợ Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngân, ở tổ dân phố 34 - Thôn Chang. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trịnh Văn

Tin, ảnh: VĂN LONG

## Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng...

(TIẾP THEO TRANG 1)

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong trái tim mỗi người dân đất Việt, đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn luôn là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ sáng tạo Việt Nam.

Kể từ đại thắng mùa xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta đã viết tiếp bản anh hùng ca quyết chiến, quyết thắng năm xưa, đưa đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; sẵn sàng thể và lực để vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chiến thắng 30/4/1975 luôn là một mốc son chói lọi, là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam.

Kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, các thế hệ cha ông

đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc; tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng ta.

Tự hào là Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến; Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang cũng tự hào là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam; nỗ lực đóng góp sức người, sức của để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc của quê hương Cách mạng Tân Trào nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2030, đưa Tuyên Quang cùng cả nước vững bước trên con đường của kỷ nguyên phát triển mới.

# Viết tiếp bản hùng ca

Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tiếng súng lặng tắt, nhưng có một bản nhạc vẫn chưa bao giờ dứt - bản hòa tấu của lòng biết ơn. Bản nhạc ấy đang được viết tiếp bởi những tổ chức, cá nhân vẫn lặng thầm sưởi ấm vết thương chiến tranh, tận tâm phụng dưỡng những người Mẹ và bền bỉ giữ lửa cho những “địa chỉ đỏ” thiêng liêng.

■ ĐOÀN THU

## Khi tri ân là mệnh lệnh từ trái tim

GIỮA nhịp sống hối hả, đôi khi người ta dễ bị cuốn theo những lo toan thường nhật mà lãng quên những khoảng lặng phía sau. Nhưng với tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang, có một điểm tựa tinh thần để họ tìm về, không chỉ trong những dịp lễ Tết. Đó là ngôi nhà nhỏ tại tổ dân phố Kim Phú 4, phường Minh Xuân - nơi Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Giã đang sống những năm tháng tuổi già bình yên.

Cuộc đời Mẹ Giã gói gọn trong những lần tiễn biệt. Những năm chiến tranh, ba lần Mẹ tiễn con đi theo tiếng gọi của đất nước nhưng hòa bình trở lại, chỉ một người con được về bên vòng tay mẹ. Hai người con khác của Mẹ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường rực lửa. Các anh ngã xuống, hờn long vào đất đai, để lại trong lòng Mẹ một khoảng trống không gì bù đắp nổi.

Thấu hiểu nỗi đau mất mát, những người lao động ngành Điện đã nhận phụng dưỡng và chăm sóc Mẹ bằng tất cả tấm lòng thành kính. Ông Tổng Bảo Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực tỉnh chia sẻ: Với cán bộ, công nhân, người lao động Điện lực, việc nhận phụng dưỡng, chăm sóc mẹ suốt đời không đơn thuần là trách nhiệm, mà là một mệnh lệnh từ trái tim. Tất cả đều hiểu sâu sắc rằng, hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng nỗi đau tận cùng của những người như Mẹ Giã.

Ông Trung tâm sự: Bù đắp kỷ ức đau thương, hôm nay những “người con” ngành Điện nỗ lực từng ngày thấp sáng căn nhà bằng những tiếng cười rộn rã, đôi khi chỉ là món quà nhỏ, bát cháo nóng, hay phút ngồi lặng yên nghe Mẹ kể chuyện xưa... nhưng tất cả đều là liều thuốc tinh thần xoa dịu vết thương quá khứ, để Mẹ tìm thấy niềm an ủi trong những năm tháng xế chiều.

Sợi dây tình cảm ấy cũng được nối dài tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Nhiều năm qua, đơn vị đã nhận phụng



Cựu chiến binh Chu Văn Coong, xã Yên Nguyên được hỗ trợ tiền làm nhà mới.

đưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhớn. Giờ đây, dù Mẹ đã về với tổ tiên, về với người con duy nhất của Mẹ đã anh dũng hy sinh, nhưng tâm niệm tri ân của những cán bộ ngân hàng vẫn chưa một ngày dứt đoạn.

Ông Lê Thế Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tâm sự: Ngày Mẹ khuất núi không phải là điểm kết thúc của một trách nhiệm, mà là lúc sự trân trọng được chuyển hóa thành tâm niệm thiêng liêng hơn. Căn nhà của Mẹ Nhớn nay vắng bóng người mẹ già tần tảo, nhưng nén tâm nhang vẫn được các cán bộ thấp lên đều đặn. Bởi họ hiểu rằng: Phụng dưỡng khi Mẹ còn sống là bổn phận, nhưng thờ phụng khi Mẹ đã xa là sự tự nguyện từ sâu thẳm tâm hồn.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ bù ngời chia sẻ: Trong số 263 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh, giờ đây chỉ còn 3 Mẹ còn nường tựa cùng con cháu. Các cơ quan, doanh nghiệp vẫn thay nhau chăm lo, phụng dưỡng, như muốn thay phần các anh được hiểu thảo với Mẹ lúc tuổi già về bóng. Với những người Mẹ đã khuất núi, nén nhang thơm vẫn được thấp lên đều đặn. Đó là lời hứa từ trái tim của thế hệ hôm nay, dù các anh không về, các Mẹ vẫn mãi mãi được chờ che trong vòng tay nghĩa tình.



Ngôi nhà xây khang trang của gia đình bệnh binh Nguyễn Thanh Hải ở thôn Bình Dân, xã Minh Thanh do Nhà nước và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ xây dựng.

## Những hành trình không mới

Trong mạch ngầm tri ân ấy, Viettel Tuyên Quang cũng đang viết tiếp những nghĩa cử cao đẹp bằng tất cả sự chân thành. Đầu đặn mỗi sớm mùng Một âm lịch hàng tháng, gác lại những bộn bề của công việc, những người lính Viettel lại cùng nhau tìm về nghĩa trang liệt sĩ như tìm về với những người thân yêu. Chị Nguyễn Thu Hằng, Bí thư Đoàn Thanh niên Viettel Tuyên Quang xúc động nói: Đây không phải là một phong trào ngắn hạn, mà là một cuộc hẹn của lòng thành kính.

Trong làn khói hương bảng lảng, họ lặng lẽ lau dọn từng vết bụi thời gian bám trên bia đá, cẩn trọng thấp nén nhang

thơm cho những người đã nằm lại vì một nền độc lập, tự do của một dân tộc. Những nén nhang ấy được cắm lên đều khắp, từ những ngôi mộ có tên tuổi què quán đến những tấm bia chỉ vền vền dòng chữ khắc: “Liệt sĩ chưa biết tên”. Với họ, mỗi lần nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ là một lần trái tim được nhắc nhở về cái giá của hòa bình, để thấy rằng hành trình tri ân này sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.

Không chỉ có các tổ chức, nhiều cá nhân cũng đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện tri ân đầy xúc động. Đó là những cựu chiến binh dù tóc đã bạc màu vẫn miệt mài băng rừng, vượt suối thu thập thông tin tìm đồng đội; là những bạn trẻ sẵn sàng gác lại niềm riêng

để dẫn thân vào hành trình về nguồn, số hóa dữ liệu liệt sĩ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi dòng thông tin được đưa lên không gian số để lan tỏa, thấp lên hy vọng tìm được thân nhân cho những ngôi mộ chưa biết tên, đưa các anh sớm trở về với vòng tay gia đình sau bao năm dài khắc khoải.

## An cư dưới mái ấm nghĩa tình

Bản hùng ca tri ân ấy không chỉ nằm ở lời thăm hỏi lúc sớm hôm, mà đang hiện ra thành hình, thành khối qua từng ngôi nhà mới. Đây là cách mà thế hệ hôm nay đang cố gắng bù đắp những thiếu thốn cho các bác, các chú - những người đã gửi lại cả tuổi trẻ nơi chiến trường.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Việt Hùng chia sẻ, chỉ riêng năm 2025, cùng với ngân sách của tỉnh, sự chung sức của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã xây mới, sửa chữa trên 1.000 ngôi nhà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ. Nhưng hành trình ấy vẫn còn tiếp tục, bởi chăm sóc cho người có công luôn là ưu tiên hàng đầu.

Đại tá Phó Đức Nhâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tâm sự, hiện toàn tỉnh vẫn còn 242 hộ gia đình chính sách đang cần tiếp sức về nhà ở. Để những ngôi nhà thực sự là nơi để về, các kiến trúc sư đã ngồi lại thiết kế những mẫu nhà sao cho vừa bền, vừa đúng nếp sinh hoạt của bà con mình. Còn các chiến sĩ quân đội sẽ chẳng ngại nắng bụi, xấn tay áo cùng bà con trộn vữa, đặt từng viên gạch, chăm chút cho ngôi nhà sao cho chắc chắn nhất có thể.

Trên khắp các bản làng xa xôi, tinh thần ai có gì giúp nấy đã trở thành lẽ tự nhiên. Hình ảnh người dân bản chẳng ngại đường sá cách trở, cùng bộ đội băng rừng vận chuyển từng bao xi măng, góp từng ngày công để dựng nhà cho đồng đội, cho láng giềng. Những ngôi nhà mới thơm mùi sơn được xây cất như lời khẳng định sắt son: Quá khứ anh hùng không bao giờ bị lãng quên, và những người đã hiến dâng máu xương sẽ luôn được trân trọng. Mạch ngầm tri ân ấy vẫn chảy mãi, lặng thầm mà bền bỉ, để lòng biết ơn trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho thế hệ tương lai ■

# Tầm vóc phát triển

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Tuyên Quang vùng đất từng là “Thủ đô Khu Giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”, cái nôi của cách mạng đang chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn chiến lược, cấu trúc phát triển hiện đại và những mục tiêu định lượng rõ ràng. Từ nền tảng lịch sử đặc biệt, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành địa phương phát triển khá, bền vững, hội nhập sâu rộng trong khu vực và quốc tế.

## Chiến khu cách mạng phát huy vai trò hậu phương lớn

NHẮC đến Tuyên Quang là nhắc đến những địa danh lịch sử gắn với cách mạng Việt Nam, nơi khởi nguồn những quyết sách mang tầm vóc lịch sử. Tại Tân Trào, Quốc dân Đại hội Tân Trào 1945 đã được tổ chức, thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa, 10 chính sách lớn của Việt Minh và cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tiền thân của Chính phủ lâm thời, mở đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

Không chỉ là nơi phát đi hiệu lệnh lịch sử, Tuyên Quang còn là “an toàn khu”, là trung tâm lãnh đạo cách mạng trong suốt những năm tháng kháng chiến. Tại các lán, trụ sở ở Tân Trào, Minh Thanh và vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã sống và làm việc, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, định hướng đường lối kháng chiến lâu dài, toàn diện; đồng thời là địa bàn huấn luyện, tập kết lực lượng, cung cấp nhân lực, vật lực cho tiền tuyến.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, dù không phải là chiến trường trực tiếp, Tuyên Quang vẫn phát huy vai trò hậu phương lớn, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều gia đình tiễn con em ra trận với tinh thần “tất

cả vì miền Nam thân yêu”. Các phong trào thi đua sản xuất, tiết kiệm, ủng hộ tiền tuyến diễn ra sôi nổi, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, nhưng Tuyên Quang vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuyên Quang, khi đó là tỉnh Hà Tuyên, bước vào cuộc Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Là địa bàn có vị trí chiến lược, nơi phen đấu của Tổ quốc, Hà Tuyên phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất và sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Phong trào “vừa sản xuất, vừa chiến đấu” lan tỏa rộng khắp. Nhiều tuyến đường, công trình hậu cần được gấp rút xây dựng, đảm bảo thông suốt cho việc cơ động lực lượng, vận chuyển lương thực, vũ khí, trang thiết bị ra khu vực biên giới. Trên đồng ruộng, trong nhà máy, người dân nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống và chi viện cho mặt trận, góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, Tuyên Quang không chỉ là “địa chỉ đỏ” về truyền thống mà còn là nơi hội tụ ý chí, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Những đóng góp to lớn đó đã làm nên vị thế đặc biệt của Tuyên Quang trong lịch sử, đồng thời trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hữu A Lệnh kiểm tra quy hoạch công trình Nâng cấp Quốc lộ 2 và xây cầu mới nối Quốc lộ 2 với đường vành đai phía Nam đoạn Km 286 + 450, Quốc lộ 2, tổ 19, phường Hà Giang 1.

## Vươn tầm trong kỷ nguyên mới

Bước vào thời kỳ đổi mới, Tuyên Quang và Hà Giang được chia tách từ tỉnh Hà Tuyên (năm 1991). Hai tỉnh từng bước vượt qua xuất phát điểm thấp, vươn lên bằng những giải pháp đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Từ tinh thần nông, kinh tế nhỏ lẻ, cơ cấu kinh tế không ngừng sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong đời sống tinh thần. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách hỗ trợ người dân được triển khai hiệu quả.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, sau hợp nhất tỉnh, Tuyên Quang xác định rõ mục tiêu và lộ trình với những chỉ tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị cao. Đến năm 2030, tỉnh phấn

đấu trở thành địa phương phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,5%/năm; quy mô GRDP đạt khoảng 170.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng.

Kinh tế số được xác định là động lực tăng trưởng mới, đóng góp tối thiểu 20% GRDP. Năng suất lao động đạt trên 213 triệu đồng/lao động, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ sang



# mới

■ NGỌC HÙNG

mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ở lĩnh vực xã hội, tỉnh đạt mục tiêu Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,72; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn. Đây là minh chứng cho định hướng phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tuyên Quang hướng tới trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, tỉnh định vị là trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu, Tuyên Quang tập trung triển khai mô hình không gian kinh tế: "Một trục - Hai cực - Ba vùng - Bốn hành lang - Năm trụ cột".

Trục động lực phát triển kết nối liên vùng từ Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, đô thị Hà Giang đến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đóng vai trò kết nối dọc các đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch... Hai cực phát triển: Cực phía Bắc (Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy - đô thị Hà Giang) tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, đô thị, du lịch...; cực phía Nam (đô thị Tuyên Quang và phụ cận) làm hạt nhân tăng trưởng kinh tế đô thị, công nghiệp, dịch vụ, đồng thời là trung tâm giao

thương của tỉnh với các tỉnh trong vùng, cả nước và quốc tế.

Ba vùng kinh tế: Vùng Tây Bắc: Phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên mậu, du lịch sinh thái và nông lâm nghiệp. Vùng Đông Bắc: Tập trung vào kinh tế du lịch bản sắc và nông - công nghiệp chế biến. Vùng phía Nam: Vùng động lực tăng trưởng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị. Bốn hành lang kinh tế: Bao gồm các tuyến kết nối ngang (QL4, QL4C, QL279, QL37) và hành lang xanh kết nối các khu di tích lịch sử, khu du lịch, danh thắng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Năm trụ cột phát triển gồm: Hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, kinh tế đô thị; du lịch bản sắc; chuỗi nông - công nghiệp đặc sản; kinh tế cửa khẩu, logistics; kinh tế số, thông minh...

Từ một vùng đất chiến khu giàu truyền thống cách mạng, Tuyên Quang đã và đang vươn mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực. Trên nền tảng truyền thống lịch sử, với những thành tựu đã đạt được và định hướng phát triển rõ ràng, Tuyên Quang đang vững tin bước vào chặng đường của đổi mới sâu rộng, hội nhập mạnh mẽ và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới ■

Đô thị Tuyên Quang hôm nay.



**Đồng chí NGUYỄN TRẦN BẮC,**  
nguyên Phó Bí thư Thường trực  
Tỉnh ủy Hà Giang

## Nối tiếp truyền thống

**S**AU hơn 50 năm kể từ Ngày Giải phóng miền Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và động lực. Cùng với quá trình phát triển chung của đất nước, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Tuyên Quang hôm nay có bước phát triển khá toàn diện; kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tôi kỳ vọng vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi về khoa học, công nghệ để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.



**Chị LY MÂY SÍN,**  
dân tộc Nùng, thôn Thanh Long,  
xã Nghĩa Thuận

## Giữ gìn bản sắc văn hóa

**L**À người dân tộc thiểu số sinh sống tại xã biên giới Nghĩa Thuận, chúng tôi luôn tự hào về truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của quê hương. Nghĩa Thuận hôm nay đã có nhiều đổi thay rõ nét. Đường giao thông được mở rộng, Điện lưới quốc gia về tận thôn bản. Con em được đến trường. Người dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất... Không chỉ phát triển kinh tế, người dân còn chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, luôn nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.



**Anh MA VĂN ĐIỆN,**  
Bí thư Đoàn xã Kim Bình

## Xung kích xây dựng quê hương

**S**INH ra và lớn lên trên mảnh đất Kim Bình lịch sử, tôi luôn tự hào về truyền thống cách mạng. Phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", tuổi trẻ Kim Bình nói riêng và đoàn viên thanh niên tỉnh Tuyên Quang nói chung đang nỗ lực chuyển hóa niềm tự hào thành những hành động cụ thể, thiết thực. Không chỉ dừng lại ở việc



giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, tôi xác định rõ vai trò xung kích của người thủ lĩnh Đoàn trong việc vận động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tiên phong phát triển kinh tế số và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.

**Bà TRẦN THỊ DUNG**  
người uy tín thôn Vĩnh Thịnh, xã Chiêm Hóa

## Đồng lòng xây dựng cuộc sống mới

**P**HÁT huy vai trò người uy tín, chúng tôi luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Việc chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống mới đã trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tôi nhận thấy bà con ngày càng nâng cao ý thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường. Điều đáng mừng là tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ngày càng được củng cố và lan tỏa sâu rộng. Từ việc hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động, đến việc tương trợ, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tất cả đều thể hiện rõ nét sự đồng lòng, chung sức của bà con. Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm và sự chung tay của toàn thể Nhân dân, quê hương cách mạng Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống lịch sử vẻ vang.



**Đồng chí QUÁN ANH TUẤN,**  
Trạm trưởng Trạm Kiểm soát  
Biên phòng Phó Bảng

## Giữ vững chủ quyền biên giới

**Đ**ỒN Biên phòng Phó Bảng (xã Phó Bảng), tỉnh Tuyên Quang quản lý hơn 14 km đường biên. Từ thực tiễn công tác, tôi nhận thấy muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, điều quan trọng nhất là phải dựa vào dân, xây dựng "thế trận lòng Dân" vững chắc. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn bám nắm địa bàn, gần Dân, hiểu Dân, tăng cường tuyên truyền để bà con nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ biên giới.

Cùng với đó, đơn vị duy trì hiệu quả các tổ tự quản đường biên, mốc giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, nhất là xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ sẽ được giữ vững từ sớm, từ xa, bền vững.





◀ Trong không gian Bảo tàng tình, kỷ vật chiến tranh trở thành cầu nối ký ức, giúp lịch sử trở nên gần gũi và giàu sức lay động.

▶ Những vật dụng giản dị khắc họa ý chí kiên cường của người lính thời kháng chiến chống Pháp.



Từ nếp nhà dung dị nơi miền quê đến không gian trang nghiêm chốn Bảo tàng tình, mỗi kỷ vật chiến tranh là một lát cắt lịch sử, mang theo hơi thở của một thời hoa lửa. Những kỷ vật ấy âm thầm kết nối quá khứ với hiện tại, dệt nên cuốn biên niên sử đặc biệt, nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.

# Biên niên sử bằng hiện vật

■ PHƯƠNG THÙY

**KÝ ỨC DƯỚI MÁI NHÀ**

Ở nhiều gia đình, những kỷ vật chiến tranh dù phủ bụi thời gian vẫn được gìn giữ như một phần máu thịt. Trong những không gian bình dị ấy, lịch sử không ở đâu xa, mà hiện diện qua từng góc nhà, từng câu chuyện được kể lại qua năm tháng.

Câu chuyện của Cựu chiến binh Nguyễn Đình Đông, thôn Xuân Hòa (xã Tân Quang) là minh chứng sống động cho sự tiếp nối ấy. Năm 1979, ông tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên. Trong vai trò Trung đội trưởng vận tải, dù không đối mặt trực diện với làn đạn, nhưng ông luôn ở làn ranh sinh tử trên những cung đường tiếp lương, tải thương đầy hiểm nguy. Khi ấy, chiếc cà-mèn bạc màu vừa là vật dụng đựng thực phẩm, vừa là “người bạn chiến đấu” kể vai sát cánh cùng ông.

Xuất ngũ năm 1983, ông mang theo chiếc cà-mèn trở về cuộc sống đời thường, rồi trao lại cho con trai là anh Nguyễn Đình Chung (phường Hà Giang 2) như một sự tiếp nối dòng chảy lịch sử. Anh Chung chia sẻ: “Trong gia đình, chiếc cà-mèn được trân trọng như một kỷ vật thiêng liêng. Mỗi lần nhìn vào chiếc hộp kim loại cũ, cả nhà lại nhắc nhau về một thời cha ông đã đi qua, về những gian khổ, hy sinh phía sau bình yên hôm nay”.

Với Cựu chiến binh Phùng Hữu Chí, tổ 6 (phường Minh Xuân), miền ký ức thiêng liêng về thời hoa lửa lại được gói ghém



Chiếc cà-mèn, kỷ vật người cha trao truyền trở thành “giáo cụ sống” về lòng yêu nước trong gia đình anh Nguyễn Đình Chung (phường Hà Giang 2).

trộn vụn trong chiếc võng dù và la bàn sờn cũ. Bước ra từ khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, dấu nhip sống thời bình có bao thăng trầm, đổi thay, hai vật dụng ấy vẫn được ông trân quý, nâng niu như những “báu vật” của đời mình. Ông Chí nhớ lại: “Giữa chiến trường ác liệt, chiếc la bàn nhỏ bé chính là “đôi mắt” dẫn đường. Còn chiếc võng dù sẫm màu lá rừng, vừa để ngả lưng chợp nhoáng vừa làm căng tải thương binh”. Giờ đây, khi mái đầu đã điểm bạc, người lính già vẫn rung rưng khi chạm vào hiện vật: “Đây là hình bóng đồng chí, đồng đội tôi - những người đã vĩnh viễn gửi lại tuổi xuân nơi mưa bom bão đạn”.

Không chỉ có các cựu chiến binh, nhiều cá nhân như cựu giáo chức Nguyễn Quang Vĩnh, thôn Đồng Bả (xã Yên Nguyên) cũng

đang miệt mài gìn giữ ký ức của cả một thế hệ. Thời còn gắn bó với bảng đen, phấn trắng, thầy giáo Vĩnh - dạy môn Lịch sử đã lặng lẽ ngược xuôi sưu tầm gần 100 kỷ vật từ hai cuộc trường chinh kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với ông, những chiếc mũ cối bạc màu, bộ quần phục sờn vai hay lá thư ó vàng từ chiến trường đều là “di sản vô giá”.

Thế nhưng, giá trị thực sự đã vượt ngoài số lượng hiện vật ông sở hữu. Từng kỷ vật theo ông lên bục giảng, trở thành “giáo cụ sống” biết kể chuyện, để những bài học lịch sử thời khó khan, nhọc nhằn. Nhờ đó, bao thế hệ học trò đã được chạm vào lớp bụi thời gian, thấu hiểu cái giá của độc lập bằng những rung cảm chân thực nhất. Giờ đây, tâm nguyện lớn nhất của ông là tạo dựng một

không gian “bảo tàng thu nhỏ”, để hiện vật phát huy hiệu quả, trở thành nhip cầu nối truyền thống với tâm hồn thế hệ trẻ.

**LAN TỎA KÝ ỨC CỘNG ĐỒNG**

Kỷ vật chiến tranh khi bước vào không gian Bảo tàng tình đã mang một vị thế mới: Từ ký ức cá nhân hóa thành ký ức cộng đồng. Mỗi bát tre, cốc vầu, manh áo chần thủ hay bàn làm việc đơn sơ đều được đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể, tái hiện hành trình gian khổ mà vinh quang của dân tộc.

Ở không gian trưng bày thời kỳ tiền khởi nghĩa - giai đoạn cách mạng Việt Nam còn muôn vàn gian khổ, phải thu mình hoạt động bí mật, người xem càng thấm thía sức mạnh vĩ đại của dân tộc đôi khi được kết tinh trong những vật dụng giản dị nhất. Đó

là chiếc nồi đồng điều ám màu khói bếp của bà Lý Thị Vượng, thôn Ao Búc, xã Tân Trào. Năm 1941, khi mạng lưới kẻ thù bủa vây gắt gao nhất, chiếc nồi ấy đã chắt chiu từng hạt gạo, luộc từng mớ rau rừng để cứu mạng các cán bộ kiên trung như đồng chí Hồng Thái, Hồng Hải. Chiếc nồi bé nhỏ không chỉ làm dịu cơn đói giữa đại ngàn, mà còn nung nấu cả “thề trần lòng Dân” vững như bàn thạch.

Tiến sâu hơn vào không gian Bảo tàng, trái tim người xem đặc biệt thổn thức trước câu chuyện về chiếc áo cánh giản dị, mang đậm ân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó vốn là chiếc áo một người dân chài chiu gửi tặng Bác. Nhưng với tấm lòng bao la luôn nhường cơm sẻ áo, Người đã trao lại kỷ vật ấy cho Triệu Văn Lữ - người dân quân du kích xã Tân Trào trong một lần ông làm nhiệm vụ bảo vệ Bác đi công tác. Tấm áo vương hơi ấm vị Cha già dân tộc được ông Lữ cất giữ như một báu vật linh thiêng cả đời không nỡ mặc, để rồi hiến tặng lại cho Bảo tàng. Kỷ vật ấy giờ đây đã hóa thành ngọn lửa vô hình, sưởi ấm và minh chứng cho tình đoàn kết máu thịt giữa Lãnh tụ và Nhân dân.

Hiện nay, Bảo tàng tình còn lưu giữ các hiện vật gắn với những quyết sách lớn của dân tộc. Đó là bộ bàn ghế nơi Tổng Bí thư Trường Chinh làm việc, chiếc bàn của Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Kiên Đài hay giá sách của đồng chí Tôn Đức Thắng ở xã Tân Trào. Chính trên những vật dụng mộc mạc ấy, nhiều văn kiện quan trọng được hoàn thiện, góp phần định hình con đường cách mạng Việt Nam.

Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng hiện vật, mà ở cách bảo tàng “kể chuyện”. Du khách Khuyết Thị Thảo (Hà Nội) chia sẻ: “Sức mạnh của công nghệ với mã QR Code, trình chiếu 3D mapping, màn hình tương tác hay sa bàn đã làm sống động không gian trưng bày của Bảo tàng. Người xem như bước vào dòng chảy lịch sử, biến lịch sử từ tĩnh sang động, từ quan sát sang trải nghiệm. Bằng cách tiếp cận tình thế ấy, kỷ vật chiến tranh không còn là “vật chứng” khô cứng, mà trở thành điểm chạm vĩnh cửu của cảm xúc, nơi ký ức được đánh thức, lan tỏa và tiếp nối qua các thế hệ”.

Dù hiện hữu ở không gian nào, những kỷ vật chiến tranh vẫn lặng lẽ gìn giữ ký ức và trao truyền giá trị qua thời gian. Chính trong sự tiếp nối ấy, mỗi cá nhân hôm nay được định thức về trách nhiệm: Trần trọng lịch sử, gìn giữ hòa bình và viết tiếp những trang biên niên sử tự hào của dân tộc ■





NGOC NGÂN

**Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ Tuyên Quang hôm nay đang tiếp bước cha anh bằng tri thức, nhiệt huyết và hành động thiết thực, góp phần phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” lịch sử, những giá trị tốt đẹp tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực để thanh niên hôm nay không ngừng nỗ lực, cống hiến viết tiếp trang mới đầy tự hào.**

*Tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ.*



*Đoàn viên, thanh niên xã Minh Thanh thể hiện quyết tâm phát huy tinh thần xung kích.*

**Tiếp lửa “Ba sẵn sàng”**

NHỮNG năm tháng chống Mỹ cứu nước, phong trào “Ba sẵn sàng” với tinh thần “Sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến” đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, thổi thức hàng triệu thanh niên. Tại Tuyên Quang, phong trào ấy không chỉ lan tỏa mà còn kết tinh thành sức mạnh hành động cụ thể, góp phần làm nên thế trận toàn dân vững chắc.

Hơn 1,2 triệu ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên đã được huy động để làm đường, xây dựng công sự, phục vụ chiến đấu. Những con đường mở trong mưa bom, những bến phà, những tuyến vận tải chiến lược... đều in dấu chân của tuổi trẻ xứ Tuyên.

Hôm nay, trong dòng chảy phát triển của tỉnh, đoàn viên, thanh niên đã và đang khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, chuyển đổi số đến tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tinh thần “3 sẵn sàng” được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực, trách nhiệm, giàu khát vọng vươn lên.

Đó là sẵn sàng học tập khi thanh niên không ngừng nâng cao tri thức, làm chủ khoa học công nghệ, thể hiện qua hàng trăm ý tưởng sáng tạo, sáng kiến chuyển đổi số được đề xuất và áp dụng; 100% xã duy trì Tổ công nghệ số cộng đồng, nơi thanh niên trở thành “cầu nối tri thức”, hỗ trợ người dân tiếp cận VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Đó là sẵn sàng cống hiến khi tuổi

trẻ xung kích trên mọi lĩnh vực: trong giai đoạn 2020 - 2026 các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng; hỗ trợ xóa hơn 200 nhà tạm; trồng mới 450.000 cây xanh; triển khai 270 hoạt động hướng về biên cương; đồng thời hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp với hơn 24.000 đoàn viên được tư vấn hướng nghiệp, 1.820 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ hoạt động hiệu quả, hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, góp phần đưa nông sản OCOP như cam sành Hàm Yên, chè Shan tuyết Hồng Thái, chè Ngọc Thụ... vươn ra thị trường số. Và đó là sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc khi tinh thần trách nhiệm được hun đúc từ sớm, thể hiện qua các hoạt động hướng về biên giới, tham gia xây dựng thế trận lòng dân, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở. Dù ở nương rẫy, trong phòng thí nghiệm, trên không gian số hay nơi biên cương Tổ quốc, bản lĩnh thanh niên Tuyên Quang hôm nay chính là sự hội tụ giữa hào khí cách mạng và tư duy thời đại mới, không chỉ kế thừa mà còn kiến tạo, sẵn sàng góp sức xây dựng đất nước mình hội nhập.

**Xung kích, sáng tạo**

Như các bạn trẻ khác, anh Hoàng Việt Đức, Bí thư Đoàn xã Minh Thanh, là một cán bộ Đoàn ở cơ sở với tinh thần xung kích, sáng tạo. Từ những bài học lịch sử và niềm tự hào dân tộc được bồi đắp qua năm tháng, anh càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực, cống hiến vì cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Anh cùng tập thể Đoàn xã Minh Thanh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực: số

hóa thông tin các di tích lịch sử, thực hiện công trình “thắp sáng đường quê”, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... Đặc biệt, hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” luôn được tuổi trẻ địa phương duy trì thường xuyên, thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ... đã trở thành cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình.

Cùng với đó, tuổi trẻ đã và đang khẳng định vai trò của mình trong thời đại mới bằng tri thức, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Em Nông Thị Duyên, sinh viên Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Tân Trào là một trong những sinh viên tiêu biểu không chỉ học tốt mà còn tích cực nghiên cứu khoa học vì cộng đồng. Các đề tài của Duyên đều gắn với thực tiễn địa phương, hướng tới hỗ trợ những nhóm yếu thế như người nghèo, người khuyết tật.

Từ tinh thần học tập và nghiên cứu, trách nhiệm với quê hương được lan tỏa qua những mô hình kinh tế sáng tạo. Anh Lý Thành Nhân, Giám đốc Hợp tác xã Chế biến Chè Phìn Hồ, xã Thôn Nguyễn là một điển hình tiêu biểu của lớp trẻ dám nghĩ, dám làm.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh quyết định trở về quê hương, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chè hữu cơ, xây dựng thương hiệu “Fin Hồ trà” mang đậm bản sắc Dao Đỏ. Sản phẩm không chỉ đạt tiêu chuẩn Organic EU mà còn có 2 sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. 1 sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Đặc biệt, Hợp tác xã vinh dự được phục vụ trà cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đến thăm tỉnh, một niềm tự hào lớn đối với người làm chè nơi đây.

Còn ở nơi biên cương của Tổ quốc, những người lính trẻ vẫn đang ngày đêm tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ cha ông, góp thanh xuân, chắc tay súng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo bình yên cho nhân dân. Thiếu tá Phan Thế Hà, Chính trị viên Phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Biên phòng thực hiện “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chúng tôi quyết tâm dùng kiến thức, sức trẻ để phụng

sự quê hương Tổ quốc”.

Chia sẻ về tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng chí Thảo Mạnh Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Với thế hệ trẻ hôm nay, được sống trong những ngày tháng hòa bình không có nghĩa là lãng quên lịch sử dân tộc và niềm tự hào về chiến thắng 30-4. Vào dịp này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt truyền thống, cuộc thi, chương trình đến với địa chỉ đỏ, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm, tinh thần xung kích, khát vọng của thế hệ trẻ, tích cực tham gia xây dựng, phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Khắc ghi lời dạy “Đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Tuyên Quang hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực cống hiến bằng những việc làm thiết thực. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên tích cực đảm nhận các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, giàu bản sắc ■

# Cùng Dân giữ bình yên biên cương

■ HỒNG NHUNG

Ở các xã biên giới, để quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc hiệu quả, yếu tố then chốt là sự đồng thuận của người dân. Xác định rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn bám sát địa bàn, gần Dân, đồng hành cùng bà con trong lao động, sản xuất. Từ đó, tình Quân - Dân ngày càng gắn bó, góp phần giữ vững chủ quyền nơi phen đậu Tổ quốc.



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy hướng dẫn người dân phát triển sản xuất.

phòng Cửa khẩu Xín Mần đã kiên trì bám nắm địa bàn ở cả hai xã, trực tiếp xuống từng thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm rõ quy định về quản lý biên giới. Đồng thời phối hợp tổ chức tuần tra, huy động người dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Hiện nay, người dân tại các thôn giáp biên của hai xã đã hình thành thói quen phối hợp cùng lực lượng Biên phòng trong tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. Bà con tích cực tham gia phát quang đường biên, chủ động nắm tình hình địa bàn; khi có dấu hiệu bất thường đều kịp thời thông tin để xử lý.

Với sự tham gia đó, người dân đã trở thành lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới ngay từ cơ sở. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới luôn được giữ vững; trên địa bàn không xảy ra các vụ việc khiếu kiện đồng người, gây mất an ninh trật tự.

Đồng chí Tài Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Xín Mần cho biết: “Người dân giữ vai trò quan trọng trong quản lý, bảo vệ biên giới, bởi đây là lực lượng trực tiếp gắn bó với địa bàn. Việc phát huy tốt vai trò này, cùng với lực lượng biên phòng đã và đang tạo nền tảng vững chắc để giữ vững ổn định lâu dài”.

Qua đây có thể thấy rõ, khi niềm tin trong Nhân dân được củng cố, mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống”, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới từ cơ sở. Đó cũng là nền tảng vững chắc để giữ gìn bình yên nơi phen đậu Tổ quốc ■



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

cho biết: “Nhờ bộ đội giúp đỡ, gia đình tôi đã có hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế, thu nhập ổn định, cuộc sống khá giả hơn xưa và con cái có điều kiện học hành tốt hơn. Gia đình tôi rất vui và biết ơn”.

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, việc bám bản, gần Dân còn được Đồn Biên phòng Bản Máy cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình thiết thực như: “Tiếng loa Biên phòng” tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc đến từng thôn, bản giúp người dân hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”... Thông qua các hoạt động đó, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã từng bước tạo dựng niềm tin với người dân, để người dân không chỉ ổn định cuộc sống mà còn sẵn sàng cùng bộ đội giữ gìn an ninh biên giới.

Trung tá Phan Thông Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Máy cho biết: “Để tạo sự gắn bó với người dân, cán bộ, chiến sĩ phải thực sự bám bản, gần Dân, sống cùng và chia sẻ với bà con trong cuộc sống hằng ngày. Đơn vị chú trọng xây dựng mối quan hệ trên tinh thần chân thành, tôn

trọng và kiên trì, từng bước tạo dựng niềm tin. Khi người dân đã tin, sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, cùng lực lượng Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững bình yên từ chính mỗi thôn bản”.

Từ những việc làm cụ thể đó, niềm tin của người dân đối với lực lượng biên phòng ngày càng được củng cố. Hiện toàn xã Bản Máy có 22 tổ tự quản với 66 thành viên tham gia giữ gìn an ninh biên giới, bà con chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, cùng bộ đội tuần tra, tạo thế trận vững chắc ngay từ cơ sở.

### Người dân tham gia bảo vệ biên giới

Tại địa bàn 2 xã biên giới Pà Vây Sủ và Xín Mần, nơi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần phụ trách, việc tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng Biên phòng mà đã trở thành ý thức tự giác của người dân. Từ chỗ còn thụ động, nay người dân đã chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, báo tin những dấu hiệu bất thường, cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

Để có được sự chuyển biến đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên

viên trực tiếp phụ trách, giúp đỡ 123 hộ gia đình. Cán bộ, chiến sĩ Đồn thường xuyên xuống từng hộ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ giống cây, con phù hợp. Nhờ sự đồng hành sát sao, nhiều hộ dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Lù Văn Tình, thôn Lùng Cầu là một điển hình. Trước đây, kinh tế chỉ phụ thuộc vào vài thửa ruộng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi được cán bộ Đồn hướng dẫn chuyển sang trồng thảo quả kết hợp chăn nuôi, thu nhập gia đình anh tăng gấp đôi và năm 2025 chính thức thoát nghèo.

Chia sẻ về niềm vui khi thoát nghèo, anh Lù Văn Tình

### Cán bản, gần Dân để tạo niềm tin

ĐỒN Biên phòng Bản Máy được giao quản lý gần 20 km đường biên với 26 cột mốc trên địa bàn xã Bản Máy - một xã biên giới có nhiều thôn giáp biên, dân cư phân tán, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trong điều kiện đó, đơn vị xác định muốn giữ vững biên giới phải bắt đầu từ việc bám bản, gần Dân, xây dựng niềm tin trong Nhân dân.

Thực hiện phương châm đó, Đồn Biên phòng Bản Máy đã phân công 25 đảng



Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều CCB xã Lạc Hành vươn lên làm kinh tế giỏi.

# Xung phong thời bình

■ NGUYỄN YẾM

## Tiên phong đi đầu

NHỮNG ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi được gặp ông Vàng Hồ Dìn, dân tộc Mông, sinh năm 1944 tại thôn Hòa Sĩ Pan, xã Tùng Vai. Năm 1965, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, thuộc Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 10. Sau những năm tháng chiến đấu gian khổ, ông cùng đơn vị hành quân tiến về Sài Gòn, tham gia các trận đánh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhờ về thời khắc lịch sử khi miền Nam được giải phóng, đất nước thu về một mối, ông Dìn xúc động chia sẻ: “Ngày chiến thắng, niềm vui vỡ òa, ai cũng nghẹn ngào. Bao nhiêu năm chiến đấu, mất mát, hy sinh, cuối cùng cũng đổi lấy độc lập, tự do cho dân tộc. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là nỗi đau khi nhiều đồng chí, đồng đội đã không thể trở về. Chính sự hy sinh ấy đã làm nên ngày toàn thắng”.

Rời chiến trường trở về, ông lại lặng lẽ “gieo mầm” trên mảnh đất quê hương bằng chính đôi tay cần cù của mình. Không cam chịu đói nghèo, ông mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông duy trì ổn định diện tích trồng ngô, lúa, phát triển thêm cây ăn quả như mận, bưởi, chanh... và chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập ổn định, kinh tế ngày càng khởi sắc.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ khó khăn. Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông, ông thường xuyên tuyên truyền, vận

Hơn nửa thế kỷ kể từ khi đất nước trọn niềm vui thống nhất, những ký ức chiến tranh dần lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho hành trình dựng xây và phát triển. Trở về từ khói lửa, các cựu chiến binh (CCB) quê hương cách mạng Tuyên Quang không chỉ mang theo ký ức hào hùng mà còn tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bền bỉ lao động, cống hiến, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.



Thế hệ trẻ xã Tùng Vai, Đồn Biên phòng Tùng Vai thăm gia đình CCB Vàng Hồ Dìn.

động bà con thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới. Nhờ đó, nhiều hộ trong thôn đã mạnh dạn làm theo, từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của ông không chỉ góp phần nâng cao đời sống kinh tế gia đình mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng, trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cũng mang trong mình phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, CCB Nguyễn Viết Thành ở huyện Hàm Yên lại chọn con đường lập nghiệp bằng sản xuất, kinh doanh. Rời quân ngũ với ý chí và bản lĩnh, ông từng bước gây dựng

sự nghiệp từ con số không.

Năm 2000, khi bước chân vào thương trường, ông đối mặt với không ít khó khăn. Nhưng giống như những năm tháng trong quân ngũ, ông không cho phép mình lùi bước. Từ những nền móng ban đầu, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Thành Huy do ông làm Giám đốc dần phát triển ổn định, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách.

Với ông Thành, thành công không chỉ đo bằng lợi nhuận mà còn ở giá trị con người và trách nhiệm với cộng đồng. Những năm qua, ông dành một phần thành quả để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, người nghèo, người già neo đơn. Mỗi mái nhà được dựng lên không chỉ giúp

họ ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin vào tình người.

Không dừng lại ở đó, ông còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn bằng cả vật chất lẫn sự quan tâm chân thành. Ở tuổi gần 70, ông vẫn miệt mài lao động, giữ tác phong giản dị, trách nhiệm - những phẩm chất tiêu biểu của người lính năm xưa.

## Góp sức làm giàu quê hương

Không chỉ dừng lại ở những tấm gương tiêu biểu, phong trào CCB phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Hiện toàn tỉnh có trên 45.000 hội viên, sinh hoạt tại 138 cơ sở Hội. Các cấp Hội chủ động, sáng tạo triển khai nhiệm vụ, trọng tâm là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, trên 92% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”. Toàn tỉnh đã xây dựng hơn 350 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nhiều mô hình mang lại thu nhập từ 200 triệu đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm, như chăn nuôi tổng hợp ở Yên Sơn, trồng rừng gỗ lớn tại Chiêm Hóa, sản xuất nông sản sạch ở các phường trung tâm. Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với tổng nguồn vốn trên 25 tỷ đồng đã giúp hàng nghìn lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng hơn 200 “Nhà nghĩa tình đồng đội”, góp phần giúp hội viên nghèo ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, Hội CCB các cấp còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ với hàng trăm buổi nói chuyện, giao lưu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Đặc biệt, hơn 1.200 hội viên tham gia cấp ủy, HĐND các cấp, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn vẹn nguyên, tiếp tục tỏa sáng trong lao động, sản xuất và đời sống thường nhật. Họ - những người lính trở về - đang viết tiếp câu chuyện cống hiến theo một cách rất riêng: lặng lẽ nhưng bền bỉ, giản dị mà cao đẹp, góp phần làm nên diện mạo mới cho quê hương cách mạng ■

# Những công trình trọng điểm



Phóng sự ảnh: QUANG HÒA - VĂN LONG

Công trình Khu liên hợp Thể thao và Văn hóa Hà Giang (Phường Hà Giang 1) sẽ khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026).

**H**IỆN nay tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khẩn trương nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, vùng núi, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.



Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang quy mô 1.000 giường bệnh tại phường An Tường đang được các nhà thầu thi công gấp rút hoàn thiện giai đoạn cuối.



Công trình Trường nội trú liên cấp xã Xin Mẩn đang được đẩy nhanh tiến độ (ảnh trái); Các dự án của Tập đoàn VinGroup tại Khu đô thị nghỉ dưỡng Suối khoáng phường Mỹ Lâm đang được triển khai với quy mô đồ sộ (ảnh phải).



Các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc làm việc 3 ca 4 kíp, bảo đảm tuyến Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang về đích đúng dự kiến.

## MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC

# Rộn ràng sắc màu văn hóa, du lịch dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc được tổ chức rộng khắp các địa phương. Từ Hà Nội, Quảng Ninh đến Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, mỗi vùng đất đều mang một sắc thái riêng, tạo nên bức tranh lễ hội vừa trang trọng, tự hào, vừa gần gũi với Nhân dân.

### TP. Hồ Chí Minh: Điểm hẹn "Non sông thống nhất"

**T**AI TP. Hồ Chí Minh, điểm nhấn nổi bật là Ngày hội "Non sông thống nhất". Thành phố tổ chức chuỗi hoạt động phong phú từ triển lãm hình ảnh, trang trí ánh sáng đường phố đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân tại các phường, xã.

Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 30/4 là sự kiện được mong đợi nhất, tạo không khí tung bừng trong đêm hội thống nhất. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui lễ hội mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi



Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 30 - 4.

đây tình thân hòa bình và khát vọng phát triển cho thế hệ trẻ.

### Điện ảnh: Tái hiện trang sử hào hùng

Trong dịp này, điện ảnh trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại. Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026 diễn ra từ ngày 25/4 đến 23/5 trên phạm vi cả nước. Lễ khai mạc được tổ chức tại Quảng Ninh với bộ phim mở màn "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối". Tác phẩm khắc họa ý chí kiên cường, bất

khuyết của quân dân ta qua cuộc chiến đấu trong lòng địa đạo.

Bên cạnh phim truyền, đợt phim còn có phim tài liệu và hoạt hình, được phổ biến qua hệ thống rạp, chiếu phim lưu động và cả nền tảng số. Cách tiếp cận đa dạng này giúp những tác phẩm có giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa.

### Trải nghiệm văn hóa vùng cao và biển đảo

Tại Thủ đô Hà Nội, Làng

Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động "Sắc màu Lai Châu" từ ngày 30/4 đến 3/5. Du khách có cơ hội hòa mình vào không gian chợ phiên vùng cao, thưởng thức ẩm thực, dân ca, dân vũ và tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống như mua khèn người Mông, in sáp ong hay dệt vải.

Trong khi đó, miền Trung lại rộn ràng với mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 có chủ đề "Mùa hè rực rỡ". Diễn ra từ

ngày 25/4 đến 3/5 tại các bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, Nguyễn Tất Thành và bán đảo Sơn Trà, chương trình bao gồm nhiều hoạt động thể thao, giải trí sôi động nhằm quảng bá hình ảnh thành phố biển năng động, thân thiện.

Sự kết hợp giữa các chương trình nghệ thuật trang trọng và không gian hội hè sôi động đã làm nên một kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân lịch sử và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.



Chợ phiên "Sắc màu Lai Châu" tái hiện không gian miền núi, kết hợp các hoạt động vui chơi và giao lưu văn hóa.

CẢNH TRỰC (Tổng hợp)

# Khúc sắc cờ mừng Lễ 30-4

Phóng sự ảnh: QUANG HÒA

NHỮNG ngày cuối tháng Tư lịch sử, khi sắc nắng vàng rực rỡ trải dài từ “Thủ đô Kháng chiến” đến đỉnh núi nơi “Cột bấc của Tổ quốc”, nhịp sống của người dân Tuyên Quang như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Không chỉ là cờ hoa rực rỡ phố phường, tình yêu Tổ quốc của những con người nơi đây còn lắng đọng trong từng hành động tri ân hướng về nguồn cội. Họ cùng nhau hòa vào màu đỏ chủ đạo của lá quốc kỳ và những câu chuyện về ngày 30/4 được kể lại bằng tất cả niềm tự hào. Hãy cùng ngắm nhìn chân dung những con người xứ Tuyên đang viết tiếp bài ca yêu nước, hưởng về kỷ niệm 51 năm Ngày non sông nối liền một dải qua những khung hình sống động.



4



Người trẻ diện áo dài kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước.



Các em nhỏ chụp hình với sắc cờ đỏ.



2



3

Ảnh 1: Tuyên Quang nơi Cột Bấc của Tổ quốc tự hào về nền độc lập, viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ảnh 2: Đường phố Minh Xuân, trung tâm chính trị của tỉnh những ngày này rợp bóng cờ hoa. Ảnh 3: Thế hệ trẻ lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc. Ảnh 4: Các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều có chương trình hướng về Ngày kỷ niệm Giải phóng Miền Nam.

## Quốc tế

# Truyền thông quốc tế ca ngợi chiến thắng lịch sử 30/4/1975

Ngày 30/4/1975 là một cột mốc lịch sử trọng đại của Việt Nam. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa sâu sắc với nước ta mà còn thu hút sự chú ý rộng rãi của các hãng truyền thông trên toàn thế giới.

Nổi bật trong số đó là bức ảnh của nữ nhiếp ảnh gia người Pháp Françoise Demulder (1947 - 2008), người đã chụp được khoảnh khắc xe tăng số 390 phá cổng Dinh Độc Lập, xác nhận sự kiện lịch sử này. Bức ảnh của bà được công bố rộng rãi trên các tờ báo phương Tây, rất nhanh trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của sự kiện ngày 30/4/1975.

Tờ *New York Times* (Mỹ) ngày 1/5/1975 với tựa đề “Sài Gòn sụp đổ”, chạy từ lớn suốt 8 cột trang nhất kèm theo hàng loạt tin, ảnh về sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và chiến thắng của các lực lượng cách mạng.

Tờ *New York Post* thì cho rằng việc Mỹ đình lư vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam là “một sự hy sinh vô ích về sinh mạng và tiền của người Mỹ”.

Tờ *Baltimore Sun* viết: “Chúng ta bị thương tổn và cảm thấy nhục, nhưng có lẽ chúng ta cũng đã chín chắn hơn lên một chút qua sự kiện chiến sự Sài Gòn - Gia Định”.



Tờ *The New York Times* số ra ngày 1/5/1975 dày đặc các tin, bài về sự kiện ngày 30/4 của Việt Nam.

*Los Angeles Times*, ngày 1/5/1975, viết: “Người Mỹ ra đi, Việt Nam Cộng hòa đầu hàng, nước Việt Nam đã trả lại cho người Việt Nam”.

Báo *Asahi Shimbun* (Nhật Bản) ngày 1/5/1975 viết trong bài xã luận: “Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc với thắng lợi của lực lượng giải phóng, điều đó nói lên rằng, thời đại mà các nước lớn dùng sức mạnh bóp nghẹt chủ nghĩa dân tộc đã chấm dứt”.



Kênh tin tức *The Gulf Observer* đưa tin về các hoạt động dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Báo *Tin tức Ai Cập* ngày 7/5/1975 bình luận: “Không một ai trên trái đất này, dù chính kiến hay màu da của họ như thế nào đi nữa, lại không ngả mũ kính trọng và tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã giương cao ngọn cờ chiến thắng trên phần đất cuối cùng của Tổ quốc mình vào ngày 30/4/1975.”

Sau 30 năm trường chiến đấu liên tục, không một phút nghỉ ngơi, dân tộc ấy đã đánh bại 3 đế quốc lớn mạnh nhất thế giới là Nhật, Pháp và Mỹ, cuối cùng bằng máu và lửa, đã chứng minh cho cả loài người thấy rằng, những dân tộc đã chiến đấu thì không bao giờ chịu khuất phục và ý chí của họ là vô địch”.

Hãng tin *AFP* ngày 15/12/1975

đánh giá: “Trong năm 1975, sự kiện nổi bật nhất châu Á là sự kiện 30/4 ở Việt Nam, chứng kiến sự ra đời nước Việt Nam thống nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện 30/4/1975 sẽ có ảnh hưởng to lớn đến khu vực này của thế giới trong tương lai”.

*Tạp chí châu Âu* (Pháp) tháng 10/1975 viết: “Sau 30 năm chiến đấu - những cuộc chiến đấu là lưng - từ mùa Xuân này, hòa bình đã trở lại trên toàn nước Việt Nam. Hòa bình trong độc lập. Chắc chắn đây là thắng lợi trọn vẹn nhất mà một dân tộc có thể giành được với một đế quốc hùng cường vào bậc nhất. Phải hàng năm, hàng chục năm nữa mới có thể lường hết được tầm quan trọng của thắng lợi này”.

Báo *Granma* (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba) trong bài *La caída de Saigon, derrota de EE.UU. que sacudió al mundo* (Sự sụp đổ của Sài Gòn, thất bại của Mỹ làm rung chuyển thế giới), đăng ngày 30/4/2008, mô tả chi tiết về sự kiện Sài Gòn thất thủ, nhấn mạnh rằng đây là một thất bại lớn của Mỹ và đã gây chấn động toàn cầu. Bài báo cũng đề cập những hình ảnh lịch sử, như việc Đại sứ Mỹ Graham Martin rời khỏi Sài Gòn bằng trực thăng từ nóc tòa đại sứ, biểu tượng cho sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn.

Trong năm 2005, nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử của dân tộc Việt Nam, tờ *People Daily* (Nhân dân Nhật báo), Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 30/4 nhấn mạnh rằng ngày 30/4 là ngày lễ lớn của Nhân dân Việt Nam và cũng là ngày đáng được những người yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên toàn thế giới kỷ niệm.

Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng 30/4/1975 vẫn mãi mãi là mốc son chói lọi không thể phai mờ trong lòng Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chiến thắng vang dội của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn là niềm tự hào, là động lực để Nhân dân Việt Nam tiếp tục tiến lên trên con đường vinh quang và hạnh phúc.

MINH ĐỨC (Tổng hợp)